

# DE SCHAKEL



informatieblad ouderen venray  
viende jaargang nummer 3-1988

Er wordt w<sup>r</sup> eens beweerd, dat ouderen geen toekomst meer hebben, alleen maar een verleden ... Hieraan moeten we denken, doen we een artikel lezen over de introductie van een zgn. Gildeproject. In zo'n project werken ouderen als vrijwilligers samen om de jongeren iets van hun ervaring bij te brengen. Een gepensioneerde timmerman gaat weer een paar uurtjes voor de klas staan om aspirant timmerlieden te vertellen hoe hij het heeft gedaan tijdens zijn lang arbeidzaam leven. Een Indische rijsttafel maken met behulp van iemand met een jarenlange ervaring of zelfs een computer bedienen. De ambachtelijke wereld en de nieuwste technologie door ouderen, vanuit hun ervaring, aan de jongeren gepresenteerd, heette dat in het verhaal. Daarom was de minister ook bij de introductie van dit Gildeproject ergens in het westen van ons land aanwezig om te vertellen, dat hij graag bereid was om financiële steun te verlenen, juist in het kader van het vrijwilligerswerk.

"Toch mooi van de minister" dachten wij, toen we dat verslag lazen, maar we vroegen ons meteen af, of de jongeren nu wel zitten te wachten op die "wijsheid" van de ouderen.

En toch ..... staan de jongeren er ooit bij stil, dat in deze tijd, waarin vervroegd uitreden (VUT) aan de orde van de dag is, met het vertrek van de ouderen gelijk een belangrijk stuk "know-how" vertrekt?

Goed, de jongeren hebben een eigen kennis opgedaan en wellicht denken zij, dat zij het beter weten en kunnen dan de ouderen, die hun tijd hebben gehad op de arbeidsmarkt. Maar in heel veel gevallen kan juist die ervaring van de ouderen erg belangrijk zijn, juist voor de jongeren.

Het overdragen van die ervaring behoeft nu niet direct in een "Gildeproject", al dan niet gefinancierd door de overheid, in praktijk te worden gebracht, maar kan ook spontaan gebeuren. Daarvoor zijn geen praktijk-leer-werkplaatsen nodig. Alleen een gewillig oor en belangstelling van de jongeren. De "oude-rot-in-het-vak" voelt, dat hij er weer (of nog) bijhoort en de jongere zal moeten beamen, dat hij er nog wat van kan leren. Op zo'n manier kan het verleden toch nog veel voor de toekomst betekenen!



## telefooncirkel

Wat is een telefooncirkel??

Een telefooncirkel houdt in, dat een aantal mensen met elkaar afspreken elke dag op een bepaald tijdstip met elkaar te telefoneren.



Wilt U hierover meer weten, neemt U dan  
kontakt op met: Rieky Dols - 36706

# meimaand

Als we praten over de maand MEI gaan onze 'gedachten onwillekeurig uit naar bloemen, bloesem, bloeiende planten, warmere zon, moederdag en last but not least: MARIA.

Begin mei kreeg ik het volgende stukje in handen van een Singalese medezuster, wat ik U niet wil onthouden. Ik ben geen feministe, maar met Maria in mijn achterhoofd deed het me erg goed en ik vind het een hulde....

## DE ZALIGHEDEN van een VROUW

- Gelukkig is zij, die lijdt met de jongeren, ouderen en eenzamen....want zij heeft MEDE-LIJDEN
- Gelukkig is zij, die de wereld begroet met een glimlach, een lach en verwachting....want zij heeft MOED
- gelukkig is zij, die niet woont waar zij wilde, maar waar zij moest....want zij heeft de ware VRIJHEID
- Gelukkig is zij, die vriendelijk spreekt en nederig blijft....want zij heeft WAARDIGHEID
- Gelukkig is zij, die luistert en hoort en haar handen uitsteekt....want zij heeft BEGRIP
- Gelukkig is zij, die zich eenvoudig geeft en eerlijk van mensen houdt, want zij is OPRECHT
- Gelukkig is zij, die leeft met een diep gevoel en het Alleluia van harte zingt en in de praktijk brengt, want zij verstaat de kunst BEWUST te leven
- Gelukkig is zij, die MEDELIJDEN en MOED heeft, VRIJHEID en WAARDIGHEID, BEGRIP, OPRECHTHEID en LEVENSKUNST, want zij is een V R O U W.

Zr Ancilla Maria Wiegmans.

# PICKNICK voor OUDEREI.

## in VENRAY

Donderdag 30 juni 1988 zal in en om het verzorgingshuis "Het Schuttersveld", Bergweg 2 te Venray, weer de jaarlijkse picknick-middag gehouden worden.

Onder het genot van een hapje en een drankje, met een gezellig muzikje op de achtergrond, willen we er weer een ouderwets gezellige middag van maken. Alle ouderen in de gemeente Venray worden bij deze van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

De aanvang van de picknick is om 14.00 uur. De entree-prijs bedraagt f 2,50, dat is inclusief een consumptie.

Kaarten voor deze picknick-middag kunt U kopen bij het secretariaat van de ouderenvereniging, waar U lid van bent, of bij het Welzijnswerk Ouderen Venray, Kennedyplein 1 te Venray, of bij het verzorgingshuis "Het Schuttersveld".

We rekenen weer op een grote opkomst, want zoals het spreekwoord zegt:

HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD.

Tot 30 juni bij "Het Schuttersveld".

De Picknickcommissie.



## WAAR HET KIND NOG WELKOM EN DE OUDERDOM GEËRD.

Een lied met deze strekking liet meester Timmerman zijn familie zingen over Wanssum op de Grote Anjeravond in de aula van het gymnasium, enkele jaren na de oorlog. De zangers en zangeressen werden luid toegejuicht door het publiek. Zij hadden succes. Ik meen, dat ze de eerste of de tweede prijs kregen; daar spande het om.

Ja, de ouderdom werd vroeger nog geëerd en niet alleen in Wanssum. Toen ik nog jong was, leek het me best fijn om oud te zijn. Je kreeg alle aandacht, de mooiste plaats in de kring en de ereplaats aan tafel. Als "de oude" niet goed zat, waarvoor direct werd geïnformeerd, kwamen ze met kus-sens aanslopen voor achter zijn rug en een voetenbankje voor onder zijn voeten. In de winter was het beste plekje bij de kachel voor hem ...

Op straat werd je niet van de stoep geduwd. Men ging gewoon opzij voor een oude man of vrouw. Men liet hem of haar voorgaan bij een ingang; stond op in bus, tram of trein voor een oudere en in de winkels liet men hem niet wachten. Men bood hem zelfs een stoel aan.

Ik heb daar als jongen ook aan meegedaan. Dat hoorde zo, zo werd je opgevoed. Dat was een van de eerste beleefdheidsregels, net als met twee woorden spreken. Misschien heb ik dat toen wel met extra plezier gedaan in de hoop, dat ik straks, als ik daar de jaren voor had, eenzelfde behandeling zou krijgen. Nou ja, dat is dan een heel domme misrekening geweest. De jeugd van tegenwoordig trekt geen wissel meer op de toekomst; dat kun je dagelijks om je heen zien. Zij laten ons nu, wat je noemt "mooi zitten". In mijn herinnering was een oude man altijd zo'n "nette heer". Die zie je tegenwoordig niet meer. Misschien was dat wel de reden, dat hij ook zo netjes werd behandeld ...

Een man, die zich vroeger een heer voelde, droeg handschoenen en liep met een wandelstok. Wilde men nog sjieker zijn, dan droeg men slobkousen, die met knoopjes over de schoenen vastzaten. Ze waren bijna altijd grijs; een enkele maal zwart. "Cement-zekskes" noemde men die in Roermond.

In die tijd had men beslist een hoed nodig om op straat te kunnen groeten. Het tikken met de vinger tegen de hoed, was absoluut verboden. Dat was alleen het voorrecht van "Jan met de pet".



Die schijnbaar in die tijd alleen door Jannen werd gedragen, als hij tenminste niet bij de marine was, want ook daar werden toen veel "Jantjes" ondergebracht. Men kon hem ook heel diep afzetten. Hoe dieper men hem afzette, hoe meer respect en onderdanigheid men tot uitdrukking kon brengen. Onderdanig zijn, was toen nog een hele deugd. In de winter riskeerde men dan wel een flinke verkoudheid, maar het respect was er des te dieper door.

De jeugd werd gegroet met het omhoog houden van de wandelstok. Dat maakte zo'n joviale indruk, hetgeen men dan nog met een glimlach kon versterken. Met die wandelstok kon je nog meer tot uitdrukking brengen. Zwaaide men er luchtig en gemakkelijk mee, dan gaf dit blijk van een optimistische kijk op het leven; dan was hij geslaagd in het leven. Zo'n zwaai verhoogde zijn kredietwaardigheid. Gebruikte men hem evenwel als stut, dan zag je hoezeer hij die stok nodig had om zijn ellendig bestaan voort te slepen. Hij kon hem ook onder zijn oksel klemmen, zoals je ziet bij Britse officieren. Zo liet hij zien, dat hij hem niet nodig had, maar wel sjiek genoeg was om er een te hebben.

Nu weten we alles over oud-woorden. Je haren worden dunner, dus zet je een hoed op (tegenwoordig een pet). Voor de koude handen doe je handschoenen aan en om je wankel evenwicht heb je een stok nodig.

Nu, na zoveel jaren, nu mijn eigen haren grijzer zijn geworden, weet ik hoe vroeger dat oud worden ging. Die hoed - tegenwoordig een pet - had je nodig omdat je haren dunner werden. Voor de koude handen (er was toen geen centrale verwarming) had je handschoenen nodig en om je wankel evenwicht te bewaren was er die wandelstok. Voor je zestigste verjaardag kreeg je slobkousen omdat je altijd zo'n last van koude voeten had.

En hoe zag je er dan uit?

Als een keurig net oud heertje ...

Een ode aan de Zusters Franciscanessen van  
het ziekenhuis, welke per 1 juni 1988  
Venray hebben verlaten en zijn teruggekeerd  
naar het moederklooster in Roosendaal.  
Eén der eersten was tevens wijkverpleegster...

## ROEPING

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar  
verlamde oude mensen wast,  
in bed verschoont,  
en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien.  
Maar elke ongewassen aap die met een bord  
dat hij vóór dit, of tegen dat is,  
het verkeer verspert,  
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee.  
Toch goed dat er een God is.

Gerard Reve

Verzamelde Gedichten 1973.





# VOLKSDANZ INSTUIFS

VOOR ALLE LEDEN  
VAN DE VENRAYSE  
VOLKSDANSGROEPEN M.B.V.O.

DONDERDAG 23 JUNI  
OM TWEE UUR

SPORTHAL DE WETTELING  
ENTREE FL 1.00



# vervangning

Met ingang van 15 juli a.s. zal Thea Janssen met verlof zijn voor een periode van ongeveer 20 weken. Gedurende die periode zal duidelijk worden in hoeverre zij permanent vervangen zal worden en door wie.

Het welzijnswerk ouderen in haar totaliteit gaat met vakantie van 15 juli a.s. tot en met 24 juli.

Daarna worden een aantal taken van Thea overgenomen door Riekie Dols.

Ook zij is dan dagelijks bereikbaar bij het welzijnswerk ouderen, activiteitencentrum De Kempphaan, Kennedyplein 1, tel. 86706.

Voor zaken, welke nog persé door Thea afgehandeld dienen te worden, wordt U verzocht zich zo spoedig mogelijk met haar in verbinding te willen stellen.



# "ons genoeg"

Het bestuur van de Vereniging van Ouderen  
"Ons Genoegen" in de wijk Smakterheide  
ziet er als volgt uit:

P. Herens	St. Odastraat 33	voorzitster
W.J. Arts	Willemstraat 8	vice-voorzitter
H.H.E.M. Wiegmans	Dr. Kortmannweg 8	secretaresse
G.E. Logister	Smakterweg 11	2e secretaresse
W.P.M. Borgs	Willemstraat 10	penningmeesteresse
J.G.J. Winnen	De Seilier 43	2e penningmeester
G.F. Pijpers	St. Annalaan 5	lid

Onze vereniging is gehuisvest:

Wijkgebouw "Op 't Nipperke"

St. Odastraat 41

5804 BP VENRAY

04780-80858



## bevrijding

Bij dit plaatje hoort een verhaal.  
Herinnert U het zich nog??

In de oorlog was er een klein Joods meisje, dat zich in het begin, toen zij pas een Davidster moest dragen erg schaamde. Op straat, in winkels, op school, overal kreeg zij er iets over te horen.

Zo stapte zij eens huilend in een Amsterdamse tram. De conducteur vroeg waarom zij zo hilde. Toen kwam het hoge woord eruit: "Omdat er zo dikwijls nare dingen tegen mij worden gezegd,



nu ik de ster moet dragen."

En wat antwoordde de conducteur? "Ik vind geel een prachtige kleur, dan denk ik aan gele narcissen. Dan word ik vrolijk in plaats van verdrietig, want het zal lente worden na deze barre boze winter. Ik vind jouw ster een heel mooie kleur hebben!!" Het meisje fleurde na deze woorden zienderogen op en droeg nu haar ster héél trots.

Dit is een waar gebeurd verhaal.

Want vanaf dat moment stak iedereen (naar ik weet, in het westen) in die jaren uit solidariteit met onze Joodse medeburgers een gele narcis of een andere gele bloem in zijn knoopsgat.

Wat hebben wij van de vrolijke gele narcis, onze bevrijding, gemaakt?

En wat maken we er nog iedere dag van?

Kan ik er altijd nog trots op zijn.....

Zr Ancilla Maria.

# kruiswoordraadsel

horizontaal:

1. edelsteen
2. rivier in de Sovjet-Unie; deelteken; oude lengtemaat
3. vogel; noorse godhied; bijbelse figuur
4. vis; deel van belgië
5. speelgoed; gevangenis
6. rendier in noord-amerika
7. gereed; naaigerei; vogel
8. metaal; bijbelse figuur
9. kledingstuk; viervoeter; gelofte
10. honingbij; plaats in gelderland
11. koordans; water in utrecht
12. voorzetsel; gerecht; vogelprodukt
13. plaats in gelderland; nu en dan
14. keurig; jong dier; snijwerk
15. noot; peulvrucht; noot
16. opdracht; fraai
17. voertuig; reeks; tegenover
18. schil; vlug; vloerbedekking
19. plaats in noord-holland; ver in de tijd
20. noot; zangspel; voorzetsel
21. opstootje; bloeiwijze
22. echtgenoot; knevel
23. zintuig; dierehoofd; mannelijk dier
24. verdriet; zwak
25. bevroren water; onbep. vnw; reeks
26. stof
27. kookgerei; hevig
28. mohamm. geschrift; bierhuis
29. indien; lofdicht; groente
30. noot; els; titel
31. japanse roos

verticaal:

1. gewricht; onbetrouwbaar; een weinig scheel; overduidelijk; vrucht; aanlegplaats
2. veelkleurig; drinkgeld; pleidooi; plaats in zeeland; balspel
3. plaats in limburg; kleur; heilige; noot; woede; muziekstuk
4. insgelijks; herkauwer; vruchtbaarmakende stof; oogholte; durf; godin van de jacht; familielid
5. rijst drank; rondhout; zuiver; drinkgerei; plaats; voor de vuist; maatstaf
6. snijwerktuig; muziekinstrument; azijn; zonderling; bevel; aanw. vnw
7. slotwoord; bladzijde; hemellichaam; leemte; kaukengerei; bijwoord; deel van de hals
8. achter; positieve elektrode; onbep. vnw; staaf; weg met bomen; plaats in west-duitsland; noot
9. vogel; grondsoort; voorzetsel; familielid; ambtsgewaad; liefdegod
10. wild zwijn; kledingstuk; ambtsrust; deel van een schip; betaalmiddel
11. voornemen; advies; plaats in zuid-holland; vlaater; tekengerei; logé



	1	3	4	5	6	7	8	9	11
1	e								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

## NIEUWS VAN HET DISTRIKT HORST K.B.O.

In de districtraadsvergadering van 9 mei 1988 te Hegelsom zijn de volgende punten besproken:

1. Het bondsbestuur van de K.B.O.-Limburg wil met het district van gedachte wisselen over de door ons gestelde wensen met betrekking tot de bestuurlijke invloed van de centrales.
2. De contributie-afdracht aan het district blijft voor 1988 ongewijzigd, dus 25 cent per lid.
3. Bestuursverkiezing: In het districtsbestuur zijn gekozen: Dhr. P. Geelen - Sevenum; Dhr. W. Kleeven - Lottum; Dhr. G. Schols - Venray; Dhr. H. Linders - Hegelsom. Afgetreden zijn de heren Hermkens en Coopmans.
4. Verkiezing voorzitter:  
Dhr. Hermkens trad af als lid en als voorzitter van het districtbestuur. Dhr. Geelen namens het district en dhr. Hajenius namens het bondsbestuur dankten hem voor het vele werk dat dhr. Hermkens voor de K.B.O. gedaan heeft. Dhr. Hermkens dankte allen voor de steun die hij van ieder ondervonden heeft bij het vervullen van het voorzitterschap.  
Tot nieuwe voorzitter werd gekozen dhr. P. Arts uit Ysselsteijn. Hem wordt alle succes toegewenst.
5. Inleiding door de voorzitter van de Unie K.B.O., dhr. van Bijsterveld.  
Dhr. van Bijsterveld brengt dank aan de personen die afgetreden zijn, die bereid zijn geweest hun tijd, hun energie in dienst van andere te stellen. Een woord van waardering hoort hierbij. Hij wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.

Vervolgens gaat dhr. van Bijsterveld in op het werk en de betekenis van de K.B.O. Enkele punten uit zijn betoog:

- de katholieke indentiteit betekent een opdracht, een opgave om voor elkaar liefdevol te zijn; er worden pogingen ondernomen om de katholieke organisaties met elkaar in gesprek te brengen. Ook het Episcopaat dient hieraan mee te werken.
- Door de Unie K.B.O. en door het COSBO worden ook de materiële belangen van de oudere behartigd. Zo is er nu weer een nota gemaakt, die aan regeling en parlement zal worden aangeboden, waarin aangegeven is:
  - a. dat de A.O.W. moet kunnen blijven bestaan;
  - b. dat de pensioenregelingen goed moeten worden begeleid.
  - c. dat datgene wat men zelf heeft gespaard naar eigen inzicht moet kunnen worden besteed.



- Er wordt aandacht besteed aan de koopkracht. De koopkracht wordt beïnvloed door het huurbeleid, door de kosten voor de gezondheidszorg en door de belastingpolitiek.

Om al die belangen aan de regering duidelijk te maken is in februari 1988 een Raad voor het Ouderenbeleid ingesteld die over deze zaken kan adviseren aan de minister.

Tot slot kunnen de aanwezigen dhr. van Bijsterveld nog een aantal vragen stellen, waar goed gebruik van gemaakt is.

### DANSEN VOOR OUDEREN.

In verband met de vakantieperiode zal de wekelijkse dansmiddag in Wijkcentrum "Het Schöpke" aan de Veltumse Kleffen van 14 juni tot 20 september a.s. geen doorgang vinden.

Vanaf 20 september zijn de 50-plussers Venray en omgeving op de dinsdagmiddagen van 14.00 - 16.30 uur weer van harte welkom.

Verdere informatie tel.nr. 89162.

De Schakel is een gezamenlijke uitgave  
van de Centrale Venray en de  
stichting R.I.S.C. welzijnswerk ouderen.

redactiecommissie:

de heer G. Schütte  
Zuster A.M. Wiegmans  
mevrouw Th. Janssen  
de heer J. Geffritsen  
mevrouw C. Coonen

redactie-adres:

activiteitencentrum voor ouderen  
Kennedyplein 1  
5801 VH Venray

copy voor de volgende Schakel  
kunt U insturen voor: 24 augustus

