

De Schakel



INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN
IN DE GEMEENTE VENRAY.

Jaargang 7, nummer 6 1991.

Welkom bij de Stichting RISC, afdeling Ouderenwerk

Met ingang van 1 november 1991 is Trudy van den Berg werkzaam in het ouderenwerk in Venray. Trudy werkt 20 uur in de week, houdt kantoor op het Activiteitscentrum De Kemphaan en is doorgaans te bereiken op dinsdag en woensdag de gehele dag en op donderdag- of vrijdagmorgen.

Trudy is belast met onder meer de volgende werkzaamheden:

- beheer van De Kemphaan;
- opzetten en uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten, ook het adviseren van ouderenverenigingen bij deze activiteiten;
- de praktische zaken met betrekking tot het Meer Bewegen voor Ouderen;
- de praktische zaken met betrekking tot de maaltijdsdienst;
- de informatievoorziening vanuit het ouderenwerk, onder andere De Schakel, de informatiegids voor ouderen.

Trudy heeft voordien in Bergen geweest in het ouderenwerk, is een ervaren kracht, en wij hebben er alle vertrouwen in, dat zij ook in Venray goed werk zal leveren.

Wij heten onze nieuwe collega dan ook van harte welkom.

Ankie Bongers,
Riekie Dols en
Jos Gerritsen.



Meer Bewegen voor Ouderen.

Genoeg lichaamsbeweging is een voorwaarde voor gezond ouder worden. De Stichting RISC organiseert dagelijks M.B.v.O. activiteiten in de gemeente Venray. Op deze manier wordt U in de gelegenheid gesteld om Uw lichamelijke en geestelijke conditie op peil te houden.

De M.B.v.O. activiteiten worden begeleid door daartoe speciaal opgeleide leidsters.

Op woensdag 8 januari 1992 start in het activiteitencentrum voor ouderen 'De Kemphaan', Kennedyplein 1, 5801 VH Venray van 10.45 uur tot 11.45 uur een nieuwe volksdansgroep.

Als U graag wilt gaan volksdansen kunt U zich hier voor opgeven.

Voor meer informatie en opgave voor het volksdansen kunt U zich wenden tot de Stichting RISC, afdeling Ouderenwerk, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray, telefoon 04780 - 86706 tussen 09.00 - 10.00 uur.

Riekje Dols,
Stichting RISC, afdeling Ouderenwerk.

Mededelingen Stichting RISC, afdeling Ouderenwerk Venray.

Sluiting Kerstdagen.

Het Activiteitencentrum voor Ouderen De Kemphaan is gedurende Kerstvacantie geopend op 23, 24, 27, 30 en 31 december 1991 van 9.00 tot 12.00 uur.

Afmeldingen voor de maaltijden en overige vragen en mededelingen kunt U inspreken op het antwoordapparaat.

Het Activiteitencentrum is op Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26 december 1991, evenals nieuwjaarsdag, 1 januari 1992, de gehele dag gesloten.

Vanaf 2 januari is het Activiteitencentrum weer geopend.

Nieuwjaarsbijeenkomst ouderenwerk Venray.

Ook dit jaar organiseert het ouderenwerk Venray een bescheiden Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 14 januari 1992. De Nieuwjaarsbijeenkomst begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Alle overige activiteiten vervallen op deze middag vanwege voorbereidende werkzaamheden.

Eenieder die bij deze Nieuwjaarsbijeenkomst wil zijn en het ouderenwerk een warm hart toe draagt, is bij deze hartelijk uitgenodigd op

Dinsdag 14 Januari 1992, om 15.00 uur.

Nogmaals: waarom altijd wij?

Onder het kopje: "Waarom altijd wij?" wijst mevrouw Schell in De Schakel nummer 4, op de financiële achteruitgang van ouderen door allerlei overheidsmaatregelen. Verder maant mevrouw Schell de ouderen en de KBO om goed op deze zaken te letten.

Het antwoord op de vraag: "Waarom altijd wij?" kan ik ook niet precies geven. Maar ik denk, dat het iets te maken heeft met de manier waarop politici over ouderen denken. De ouderen zijn een groep mensen, waarvan de politici nog weinig te vrezen heeft. Dat ligt anders dan bij de werknemers. Wanneer de politiek maatregelen treft, die nadelig zijn voor de werknemers, krijgen zij te maken met machtige vakverenigingen, die opkomen voor de belangen van hun leden. We hebben dat de laatste maanden kunnen meemaken bij de ontwikkelingen rond de WAO.

Op financieel gebied ziet de toekomst voor de ouderen er somber uit. We weten, dat het aantal ouderen ten opzichte van andere leeftijdsgroepen sterk groeit. We weten ook, dat ouderen nu eenmaal meer medische zorg en andere voorzieningen nodig hebben dan jongere mensen en dat dit geld kost. En tenslotte weten we, dat de overheid nog steeds veel geld tekort komt en op alle mogelijke manieren probeert ergens geld vandaan te halen.

Het is daarom te verwachten, dat ook in de toekomst de overheid weer moet bezuinigen en dat de ouderen daar opnieuw het slachtoffer van worden. We zouden daar veel aan kunnen doen. Wanneer de ouderenorganisaties groter waren, zodat de politici goed met deze organisaties rekening houden. Politici zijn heel gevoelig voor de mening van kiezers, omdat dit van invloed kan zijn op de uitslag van de volgende verkiezingen.

Afdelingen van ouderenbonden doen veel goed werk door het organiseren van allerlei bijeenkomsten, activiteiten voor de leden. Maar op de politiek hebben de afzonderlijk afdelingen geen enkele invloed. Die invloed moet worden uitgeoefend op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daar zijn de besturen van de KBO dan ook regelmatig mee bezig. Maar als die besturen betrekkelijk weinig leden vertegenwoordigen is hun invloed niet groot. Daarom is het van groot belang voor de ouderen zelf om ervoor te zorgen, dat het ledenaantal van de ouderenbonden groeit.

- U, die dit leest, kan er ook iets aan doen! U kent misschien leeftijdsgenoten, die nog geen lid zijn van de KBO. Praat eens met hen over deze zaak en wijs ze erop, dat het ook in hun belang is, dat de ouderenbonden sterk worden en daardoor de belangen van de ouderen beter kunnen behartigen. U bewijst Uzelf en ook Uw leeftijdsgenoten daarmee een goede dienst!

A. Turkenburg.

Afscheid.

Langs deze weg wil de redactie en de "vouw en niet" vrijwilligers van De Schakel, mevrouw Brouns hartelijk bedanken voor haar aandeel welke zij gedurende 7 jaar bij het vervaardigen van De Schakel geleverd heeft.

Helaas heeft mevrouw Brouns om gezondheidsredenen moeten stoppen met het vrijwilligerswerk ten behoeve van De Schakel. Er zal op gepaste wijze door de medevrijwilligers afscheid genomen worden van mevrouw Brouns.

Nogmaals onze hartelijke dank voor Uw inzet!

Voor de gemeenschappelijke ruimte in het Woonzorgproject voor ouderen gelegen in het Sint Joriskwartier te Venray worden:

Gastvrouwen/Gastheren

gevraagd.

Het woonzorgproject voor ouderen is voorzien van een gemeenschappelijke ruimte. Deze ruimte biedt de bewoners van het project de gelegenheid tot ontmoeting, deelname aan activiteiten, zoals lezen, kaarten, handwerken en gymnastiek.

De ontmoetingsruimte is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Wij vragen mensen:

- die graag met ouderen (samen) werken;
- die bereid zijn één of meerdere dagdelen per week te werken;
- die gasten ontvangen, de mensen te woord staan en voorzien van een kopje koffie/thee.

Wij bieden:

- Informatieve vrijwilligers bijeenkomsten;
- een samenwerking onderleiding van een project coördinator;
- de mogelijkheid om eigen vaardigheden zinvol in te zetten.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Ankie Bongers, Activiteitscentrum voor Ouderen, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray, telefoon 04780 - 86706, na 11.00 uur.

De Togen.

En die waren er wat in het Roermond van voor de oorlog. Ze werden niet alleen geleverd door de parochies. Die toen nog op volle sterkte opereerden van ongeveer vijf kapelaans per kerk, maar ook door het Groot-Seminarie. Alle jongens, die daar aankwamen om voor priester te studeren, werden meteen in toog gehuld. De grootste bedreiging vormden echter de heren professoren van het Bisschoppelijk College zelf, die toen nog allemaal geestelijken waren en dus in toog gekleed gingen.

Een bedreiging vormden zij voor ons, opgroeiende jeugd, die het Bisschoppelijk College bezochten. "De togen" schenen in onze ogen maar één doel te hebben: ons beschermen tegen de onkuisheid. Tegenwoordig zouden we zeggen, dat zij deden aan preventie onkuisheidsbestrijding. Als zij je betrappen, als je op straat met een meisje stond te praten, dan "hing" je. Dit werd dan doorgegeven aan de Zeer Eerwaarde Heer J. Rousier, of te wel aan "Sjang", die de perfect was van de externen. Een reusachtige kerel van het Don Camillo-type, maar dan een hoofd groter. Een geweldig hoofd had die man; peervormig en bovenop bezaaid men dun krullend haar. "Engelenhaar" zeiden de jongen. Hij was een Belg uit Lanaken. Eigenlijk een heel goedmoedige man, die alleen de kuisheid van de gymnasiasten hoog in zijn vaandel had staan.

Ook de jonge seminaristen, de toog nog pas om de schouders, waren erg fanatiek. Zij hadden zelf pas plechtig moeten beloven om kuis te blijven. Met het aantrekken van de toog, voelden zij ook iets van de grote macht, die de "clergee" voor de oorlog in Limburg bezat. En waar konden zij die beter uitproberen dan op ons jongens, die schuchter vchten met hun eerste bekoringen? Om een eerste contact met een meisje op straat te leggen, was dus veel te riskant, want ieder ogenblik kon er een toog om de hoek schieten en dan was je er bij. Nee, het allereerste contact kon je - oh zalige ironie - het beste leggen . . . in de kerk.

Als je het meisje van je dromen in de kerk zag zitten, dan moest je daar een bank achter gaan zitten en wel in het middenschip. Je richtte dan tijdens de dienst je blikken niet op het altaar, maar op het meisje. Zat er vuur genoeg in je blikken, dan keek ze vóór de Offerande al om. Was jij haar op het eerste gezicht niet tegen gevallen dan keek ze vóór de Consecratie wéér om, al was het alleen maar om te weten of je nog keek . . .

Keek zij vóór de Communie nog een keer om, dan kon je overgaan tot de volgende "stap": als je naar de communiebank ging, probeerde je achter haar te gaan staan. En dat kon vanwege je strategische plaats in het middenschip. Je kon dan voordringen bij de rest van de communiegangers, die bij haar in de bank zaten. Kwam er een opstopping, dan drukte je je devoot gevouwen handen heel zachtjes in haar rug, maar zo, dat het per ongeluk zou kunnen zijn gebeurd door de plotselinge opstopping. Schurkte zij behaaglijk terug, zodat de toppen van je gevouwen vingers een intenser contact met haar rug kregen, dan had je het eerst onuitgesproken "jawoord" reeds te pakken.

Zat je na de Communie met je handen voor de ogen, dan kon je diep nadenken over wat er nu te doen stond. Er waren namelijk twee mogelijkheden: of je wachtte haar buiten op bij de uitgang van de kerk en zei dan op je charmantste manier "daag tegen haar, of - maar dat vereiste veel meer moed, omdat het riskanter was - je wachtte haar op bij het wijwatervat.

Op het moment, dat zij aankwam doopte je je vingers in het wijwatervat, haar aldus het heilig water aanbiedend. Zij had dan de keuze tussen water vers van het vat of bloot van jouw vingers. Nam zij bloot van de vingers, dan kon de dag niet meer kapot. Een keer ben ik gesnapt. Ik wandelde nietsvermoedend de poort van het college binnen, toen ik een donderende stem hoorde: "Ruyten, kom jij eens hier. Was jij dat gisteren met dat meisje op het Munsterplein?"

Met gespeelde ontzetting stamelde ik: "Ja meneer."

"Naar de directeur!" Ik genoot. "Sjang woonde namelijk op het Munsterplein, naast de poort van het college en hij had op zijn

vingers kunnen uittellen, dat ik nooit zo stom zou zijn om gearmd met een meisje onder zijn raam door te wandelen. Dat zou de goden rechtstreeks verzoeken zijn. Dat meisje waar "Sjang" het over had was namelijk mijn tweede moeder. Mijn vader was na de dood van mijn moeder, voor de tweede keer getrouwd. Zij was 19 jaar jonger dan hij en 12 jaar ouder dan ik. Zij zal straks in de wolken zijn, als ik met dit verhaal thuis kom.

Enfin, ik naar de directeur, zoals "Sjang" van mij had gevraagd. "Zo Ruyten, wat heb jij uitgevreten en wie heeft jou gestuurd?"

"Ik moest U van meneer Rousier komen vertellen, dat ik gisteren met mijn moeder over het Munsterplein heb gewandeld."

"Wat is dan nu voor grote onzin? Heeft meneer Rousier dat écht gezegd? Denk er om, ik zal het hem vragen."

"Ja meneer de directeur, ik begreep het ook niet, maar meneer Rousier zei, dat ik U dat moest komen vertellen."

De directeur bellen naar "Sjang", die even later de hele deuropening vulde.

"Die jongen heb ik gisteren betrapt, toen hij gearmd met een meisje, nota bene onder mijn raam op het Munsterplein wandelde. Zo'n brutaliteit heb ik nog zelden meegemaakt. Ik vind dat"

"Neem me niet kwalijk, dat ik U onderbreek, maar die jongen zegt dat het zijn moeder was."

Op dat moment zag ik, dat "Sjang" zich het tweede huwelijk van mijn vader herinnerde en dat hij merkte, dat ik hem er in had laten lopen en dan nog wel ten overstaan van de directeur Monseigneur Goessens!

Langzaam zag ik zijn hoofd van rood overgaan naar purper van ingehouden woede. Ik las van zijn gezicht de enorme inspanning om die te onderdrukken.

Heel voorzichtig schuifelde ik in de richting van de directeur om bescherming. Heden ten dage ben ik er nog heilig van overtuigd, dat als die man met zijn paarse knoopjes daar niet had gestaan, ik nu niet in staat zou zijn geweest om dit stukje te schrijven.

Jan Ruyten.

KBO-ers actief!

Het zou verdraaid goed zijn geweest als we in dit INFORMATIEblad ook verslag konden doen over de activiteiten van de ouderenverenigingen uit de kerkdorpen. Het maakt dan geen steek uit of het nu KBO of wat anders is.

Als we informatie met grote letters schrijven moet er immers ook wat aangedragen worden vanuit de kerkdorpen en te melden zijn.

Voor deze uitgave kunnen we alleen maar iets vertellen over de ledenvergadering die de KBO, afdeling Venray-kom, eind november hield.

Daar werd al aardig uit de doeken gedaan wat de KBO verstaat onder belangenbehartiging.

De belangen.

Men sprak over twee soorten belangen. Een is het belang van een goed recreatief programma. Het andere is soms wat moeilijker te pakken omdat het zoveel te maken heeft met de provinciale en landelijke politiek. Daarbij wordt in de belangenbehartiging in de praktijk voor de gewone burger soms ook nog het zicht ontnomen door de activiteiten die andere organisaties, zoals het RISC en Seniorservice, aanbieden. Het valt dan niet mee om te onderscheiden wat die KBO nu eigenlijk doet.

Aan het werk.

Maar niet getreurd, want in die ledenvergadering bleek dat Venray-kom samen met de andere afdelingen en verenigingen op de bres staat voor ALLE ouderen als het gaat om bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, het wonen en de veelal smalle beurs van de ouderen.

Het varkentje wassen.

Om meer invloed te verkrijgen op politici in Den Haag werd door een grote meerderheid van de aanwezige leden de brief aan de kamerleden ingevuld. Een brief waar onomwonden wordt gesteld dat het zo niet langer meer gaat.

De ouderen dreigen in de verdeling van de welvaart aan het kortste eind te trekken.

De leden van de KBO doen er daarom goed aan om zoveel mogelijk leden te werven. Want twee weten meer dan een, en leggen in ieder geval een dubbel gewicht in de schaal. En dat weten de dames en heren, die het bij de overheid voor het zeggen hebben, ten tijden van een verkiezing heel goed.

Zie ook het artikel van de heer A. Turkenburg onder de titel "Nogmaals: waarom altijd wij?"

• Chr. Ter Beek.



Voor het project "Dagopvang voor ouderen" worden
VRIJWILLIGERS (M/V)
gevraagd.

Het project dagopvang is een geheel nieuw project dat door de Stichting RISC opgezet en uitgevoerd zal gaan worden. Dagopvang is een ontmoetingsplaats voor zelfstandig wonende ouderen, voor wie het om verschillende redenen moeilijker wordt zelfstandig te blijven functioneren.

Dagopvang voor ouderen vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag van ± 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is het voor de deelnemers mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Daarnaast wordt er een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, waarbij de vrijwilligers de mogelijkheden van de deelnemers respecteren.

Wij vragen mensen:

- die graag met ouderen (samen)werken;
- die bereid zijn één of meerdere dagdelen per week in de groep te werken;
- die bij toerbeurt assisteren bij de maaltijd;
- die mee willen denken over het programma-aanbod en verdere ontwikkelingen ten behoeve van de dagopvang voor ouderen.

Wij bieden:

- een samenwerking in teamverband onder leiding van een projectcoördinator;
- informatieve vrijwilligers bijeenkomsten;
- de mogelijkheid om eigen vaardigheden zinvol in te zetten.

De dagopvang zal gehulpsvest worden in de gemeenschappelijke ruimte van het Woonzorgproject St. Joriskwartier. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Ankie Bongers, Activiteitencentrum voor Ouderen, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray, telefoon 04780 - 86706, na 11.00 uur.



Volksdansen groep Wieënhof.

Iedereen die aan volksdansen doet, weet hoeveel plezier men er aan kan beleven, maar af en toe met een andere groep samen dansen is ook erg plezierig. Wij hebben dat al verschillende keren gedaan, onder andere met een groep uit Reuver, Lottum en Sevenum. Om de beurt spelen wij voor gastvrouwengroep. Onlangs zijn wij in Reuver geweest om samen met hen te dansen in het prachtige nieuwe cultureel centrum, dat bijna pal naast het station staat. Wij werden heel gastvrij ontvangen en hebben veel samen gedanst iedere groep apart, om onze speciale dansen te laten zien (die soms de mist ingingen) maar dat mocht de pret niet drukken. Onder de pauze werden we getrakteerd op heerlijke wafels die de echtgenoot van een van de dames speciaal voor ons had gebakken. Alle lof, veel te vlug ging de morgen voorbij. Om half twee vertrok onze trein weer naar Venray.

Wij werden uitgeleide gedaan door de leidster.

Wij hadden een fijne morgen gehad dankzij onze leidster Ans, de groep en leidster van Reuver.

Dit is zeker voor herhaling vatbaar!!!

De Wieënhofgroep.

Het 'penningske' van de weduwe.

Een verslaggever van een krant heeft ons op 30 oktober gemeld dat de Nederlandse vrouwen- en ouderenorganisaties actie gaan voeren tegen de invoering van een nieuwe Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Allesmaal mooi bedoeld om een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Maar met de rechten van weduwen die nu een uitkering hebben op grond van de Algemene Weduwen en Wezenwet, is het in bepaalde gevallen toch niet zo best gesteld. Alleen een weduwe onder de zestig jaar, die geen kinderen heeft onder de achttien jaar, blijft hetzelfde bedrag ontvangen. Volgens de actievoerders wordt de oudere vrouw de dupe van deze gelijke behandeling. Ook al blijft een pensioen van de overleden echtgenoot buiten schot. Een nogal ingewikkelde zaak, dat wel.

Als ik het goed zie zullen bepaalde weduwen moeten gaan leven van enkele 'penningskens'. Niet zo'n leuk vooruitzicht. Het is dan ook een goede zaak dat de organisaties in het geweer komen, als een bepaalde groep mensen in onze samenleving min of meer gepakt worden, maar wat mij daarbij verbaast is het gemak waarmee nogal wat oudere vrouwen slikken wat er voor hen elders bedisseld wordt. Of zie ik dat nu verkeerd? Ligt het probleem misschien meer in de richting dat die mannen - veelal in de meerderheid bij politieke beslissingen - zo overheersen en maar een kant kunnen uitkijken?

Hoe zit dat nu eigenlijk? Hebben Venrayse vrouwen niets te melden, en slikken ze alleen maar? Toch wel gek hoor, want een overgrote meerderheid van de leden van de ouderenorganisaties zijn vrouwen.

Het wordt hoog tijd dat vrouwen op hun eigen manier maar eens in dit blad laten weten hoe ze denken over allerlei zaken. Hoe ze zich voelen als lid van een ouderenvereniging, als medeburger in het Venrayse.

Sommigen hebben dat al eens gedaan in de vorm van een gedicht of zomaar een briefje, maar het zou veel meer moeten gebeuren. En de vrouwen die op deze manier een bijdrage leveren, zouden van de bestuurders van de organisaties moeten horen wat dat dan zou kunnen betekenen voor die organisatie.

Chr. Ter Beek.



Dat zit mij niet lekker.

Soms lees je toch de gekste dingen in de krant. Neem nou dat bericht over het samenwerken van de ouderenorganisaties in een nieuwe "koepel" -een ander woord voor een club waar mensen elkaar proberen te vinden in een gezamenlijke belangenbehartiging - die CSO gaat heten. Tot aan 1 januari 1992 heet het nog COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen).

Nu wordt het Coördinatie Samenwerkende Ouderenorganisaties. Is daar nu enig verschil in te zien?

Jawell De Ouderenbonden zoals KBO, ANBO en PCOB krijgen gezelschap van twee verenigingen van gepensioneerden. De minister heeft de subsidie met een klap gehalveerd. Een aantal bureaumedewerkers kunnen uitzien naar een andere baan. De belangenbehartiging zal nu veel meer door de ouderen zelf moeten worden uitgevoerd.

Een aantal zinnige zaken, zoals bepaalde wetenschappelijke onderzoeksprojecten en publicaties vallen geheel of gedeeltelijk in het water. Jammer, maar waar.

De uitspraak in dat bericht dat het de ouderenbonden niet lekker zat in de schaduw van het COSBO te staan is klinkklare onzin. De bonden vormden zelf de COSBO. Maar zoals het in alle organisaties gaat; eens komt de tijd dat je moet constateren dat je organisaties verzopen zijn in allerlei regeltjes en ingewikkelde en bureaucratische organisatievormen.

Zo zie je maar. Als je niet uitkijkt wordt er een heleboel onzin over ouderen de wereld ingestuurd.

Het wordt tijd dat meer ouderen lid worden van een bond, dat er meer leden met een goede opleiding en goede relaties met overheidsliden, niet alleen lid zijn maar ook actief gaan meedoen. Dat we eens meer op onze strepen gaan staan, beter gaan luisteren naar elkaar. Een vuist maken tegen de mogelijke overheersing van enkelen in de organisaties en publiciteits-media.

Zo zie je maar, wat een stom berichtje in een krant kan oproepen.

Chr. Ter Beek.



Jubileumviering Gemengde Zangvereniging "Crescendo" Venray.

Toen in november 1966 werd besloten om uit de Venrayse Bejaardenvereniging een gemengd zangkoor te formeren, had men niet verwacht, dat dit koor een grote navolging zou vinden. Immers, een koor voor ouderen was in die tijd iets volkomen nieuws in Noord-Limburg. Nu, 25 jaar later, zijn er veel bejaardenkoren, niet alleen in de regio Noord-Limburg, maar ook ver daarbuiten. In de afgelopen 25 jaar heeft "Crescendo" deelgenomen aan zangersdagen en -wedstrijden en zeker niet zonder succes. "Crescendo" heeft duidelijk een visitekaartje afgegeven. Op dinsdag 5 november jongstleden werd het zilveren bestaansfeest gevierd, zonder hier al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Maar aan belangstelling had het koor echter niet te klagen.

De feestdag werd geopend met een plechtige eucharistieviering in de Paterskerk. Pastoor Bamhoorn memoreerde, dat "Crescendo" in de afgelopen 25 jaar al heel wat eucharistievieringen heeft opgeluisterd. Bij blijde, maar ook droeve gebeurtenissen, is het koor present, om met goede inzet de zang te verzorgen. Een dankbare pastoor hoopt nog vele jaren op dezelfde voet te mogen doorgaan. Een wens, die duidelijk wederzijds is. Vanaf de Paterskerk, ging het koor naar zaal "De Volle Maan" aan de Merseloseweg, om het feest verder te vieren.

De eerste dirigent van het koor, de heer J. van de Tillaart liet de beginjaren van "Crescendo's" bestaan de revue passeren, waarbij hij memoreerde, dat het in de bedoeling lag dat hij als tijdelijk dirigent zou aantreden; het zijn uiteindelijk vijf volle jaren geworden. Vervolgens droeg de heer van de Tillaart een gedicht voor, dat door zijn echtgenote voor "Crescendo" was geschreven. Als persoonlijk cadeau bood hij enkele nieuwe muziekstukken aan, waarvan een lied reeds in repetitie is voor het Kerstprogramma.

Mevrouw Jansen-Koppen, de oprichtster van het koor, had voor ieder lid een blijvende corsage, wat zeer op prijs werd gesteld. De voorzitter van "Crescendo", de heer P. Croymans, was tot dan toe weinig aan het woord geweest. Op hem rustte de taak om enkele jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Allereerst was dat de nestor van het koor, de heer van Els, die met zijn bijna 92-jarige leeftijd het oudste lid is. Hij is reeds 20 jaar lid, waarvan vele jaren als bestuurslid. Mevrouw Jansen-van Daal, beheert van het begin af de financiën op een accurate wijze. Bijna nooit ontbreken op de repetities en optredens, en dat reeds een kwart eeuw, kon gezegd worden van mevrouw Kunzler-Beerkens en mevrouw Derckx-Gooren, die hiervoor dan ook terecht in de bloemetjes werden gezet.

Na een gezamenlijk - zeer goed verzorgd - diner vond de receptie plaats, die druk bezorgd werd. Alle Venrayse koren gaven acte de presence. Dameskoor Venrose bracht een mooie serenade. Dit koor bood aan het eerstvolgende zondagochtendconcert met ons te delen.

Rond half tien, sloot voorzitter Croymans het officiële feest met een dankwoord.

P. Croymans.





De redactie van

DE SCHAKEL

wenst U prettige feestdagen

en een

Goed 1992



De Schakel is een gezamenlijke uitgave van de
Centrale K.B.O.-Venray en de Stichting RISC,
afdeling Ouderenwerk Venray.

Het redactie-adres is:
Activiteitscentrum voor ouderen De Kemphaan
Kennedyplein 1
5801 VH Venray
Telefoon: 04780 - 86706

Redactie:
mevrouw T. van den Berg
de heer G. Schütte
de heer Chr. Ter Beek
de heer P. Croymans
de heer J. Gerritsen

Copy voor de volgende Schakel gaarne inleveren
vóór 20 januari 1992.